

## Rikskollekt till Act Svenska kyrkan

Annandag påsk 2022-04-18

Påskan visar vägen från död till liv, från mörker till ljus. Gud har genom påskens händelser anförtrott oss gåvan att odla hopp även i svåra situationer. På långfredagen framstod korset som det slutliga nederlaget. På påskdagen vändes det i stället till ett tecken för seger. Jesus lever och det är honom vi möter i de minsta bland våra systrar och bröder!

Döden är i många delar av vår värld hotfullt nära för människor som lever i krig, fattigdom eller annan utsatthet. Ett av de närmaste exemplen på vår tids mörker är den humanitära katastrofen i Ukraina. Genom Act Svenska kyrkan är vi med och bidrar till att möta mörker med ljus. I och runt Ukraina arbetar Act Svenska kyrkan, tillsammans med lokala kyrkor och organisationer, med mat, vatten och andra förnödenheter till människor på flykt.

Samtidigt påminner vi oss om att det finns flera pågående kriser som behöver vår uppmärksamhet. Konflikter, svält och naturkatastrofer drabbar miljoner människor varje dag. Genom Act Svenska kyrkans arbete bidrar vi till att lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet där behoven är som störst. Varje krona som samlas in gör skillnad.

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Tillsammans står vi upp för alla människors rätt till ett värdigt liv.

Var med och vänd mörker till ljus. Tack för din gåva till Act Svenska kyrkan.

*/Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan*

### **Alternativ kollektivdjan på 10 sekunder:**

Act Svenska kyrkan arbetar med och för människor som drabbas av krig, våld och katastrofer. Vi lever alla under samma himmel. Tack för din gåva!