

Låt oss bli en röst för rättvisa och fred för alla

Jesus vägrade vara en krigarkung och red istället in i Jerusalem på en åsna. Han stod på de svagas och utstötas sida och uppmanade människor att älska varandra, även sina fiender. Hans liv visar på vad ickevåld skulle kunna vara.

Kristna Fredsrörelsen är en folkrörelse som arbetar för en värld fri från våld, oavsett om det sker i form av krig, förtryck eller orättvisor. Därför arbetar vi med ickevåld som ledstjärna. Vår drivkraft är att samla människor i hopp om ett annat samhälle – en värld där fred och rättvisa råder och konflikter hanteras med fredliga medel. Det handlar om att möta människor med respekt och sträva efter dialog och samarbete.

Kristna Fredsrörelsen tror på religioner som en fredsskapande kraft och vi främjar dialog mellan människor för att öka toleransen och stärka de goda krafterna. Vi lär ut ickevåldsmetoder och motverkar rasism och intolerans genom utbildningar i civilkurage och konflikthantering. Vi är en röst för nedrustning och ger skydd till fredskämpar i Latinamerika som utsätts för hot och våld i sitt arbete för mänskliga rättigheter.

Vägen till rättvis fred och en värld utan våld går via Guds plan för mänskligheten i samklang med skapelsen. En rättvis fred är att se till att allt och alla inkluderas. Din gåva gör att Kristna Fredsrörelsen kan fortsätta arbetet för fred och rättvisa genom ickevåld, här och i världen.



Tack för att du är förändringen du vill se!



Charlotte Sjöström Becker
Generalsekreterare