



## Kära vänner i Linköpings stift!

**M**ina varmaste hälsningar vill jag sända er nu när semestrar och sommarvila står för dörren. Midsommarhelgen, med allt av naturmystik och skapelsetro ligger framför oss. Sommarsolståndets högtid är urgammal i vårt land, mycket äldre än kristendomen, men helgen har genom seklerna inorporerats i vår kyrkas tro och liv. I dag är det glädjen över skapelsens skönhet som står i fokus, och tacksamheten över Guds slösande godhet. Redan i skapelsen anar vi Guds kärlek.

Midsommarhelgen hjälper oss också att reflektera över hur naturen blivit skadad och är i behov av upprättelse. Därför ber vi både för vår yttre och inre miljö. Och vi ber att våra egna handlingar ska få vara en del av svaret på våra böner. Vi kan alla dra våra strån till stacken för en värld i samklang med Guds goda vilja.

Till stor glädje i detta arbete är stiftets miljöarbete, uppskattat av många och också prisbelönt. Den övergripande visionen är: Linköpings stift ska inte bidra till den globala uppvärmningen, vilket konkret innebär att: Linköpings stift senast 2045 ska ha uppnått klimatneutralitet, det vill säga inte lämna något nettobidrag till den globala uppvärmningen. Till år 2020 skall klimatbelastningen minska med minst 30 procent (inom de områden där vi i dag har ett gott beräkningsunderlag – referensår är 2011/2012). Ju fler som kan hänga på detta arbete, desto bättre är det.

Det är mycket som händer i vår kyrka och vårt stift, vi är en kyrka i rörelse. På pingstdagen tog vi en ny kyrkohandbok i bruk. Jag är själv mycket glad över den. Den är ett av de centrala bekännelsesdokumenten i Svenska kyrkan, utifrån principen: så som vi ber, så tror vi. Kyrkohandboken ska sammanfatta vår kyrkas tro och föra den vidare med vår tids ord. Vår tro är gemensam men ska få komma till levande uttryck i många olika sammanhang, och församlingarna – inte minst i vårt stift – är ju mycket olika. Kyrkohandboken är byggd för att kunna tjäna denna mångfald, så låt många blommor blomma i våra församlingars gudstjänstliv. Det ska bli roligt att använda Kyrkohandboken framöver.

Under det senaste året har jag fått möjlighet att besöka många församlingar, både i samband med visitationer och i andra sammanhang. Så många tillfällen till goda möten och glädjande insikter jag har fått. I de sju rörelser för kyrkans förnyelse som stiftet lever med (se

mitt herdabrev Levande tillsammans med Kristus) har jag särskilt levt med den första rörelsen: från missmod till hopp. För mig har det blivit mycket tydligt att vår kyrka har all anledning att känna hopp. Det finns så mycket kraft och så mycket energi på så många ställen i vårt stift. Ofta påminns jag om Jesu ord: lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd (Joh. 4:35).

Jag tror det är viktigt att odla hoppets perspektiv, inte minst eftersom jag ett antal gånger har blivit varse att församlingar inte riktigt har sett det goda som man faktiskt har. Under ganska lång tid har vi i Svenska kyrkan "lärt oss" att läsa av vår verklighet med "missmodets blick". Vi ägnar ibland mer energi åt att bekymra oss över det som är dåligt än att bygga vidare på det som är bra, energirikt och framtidsinriktat. Här behöver vi hjälpa varandra att se de goda gåvor som den heliga Anden redan i dag ger oss i våra församlingars liv.

Naturligtvis ska vi inte sopa problem under mattan, men om man ska renovera ett hus så kan man inte ha fokus på det som är ruttet och dåligt. Man måste hitta det friska, det som går att fästa skruvarna i. På samma sätt är det när man förnyar en kyrka och en församling: var finns energin? Var finns det som håller att utveckla, det som människor redan genom sitt engagemang och deltagande visar att man finner betydelsefullt? Börja där och bygg vidare!

I höst kommer en politisk valrörelse som kan komma att bli fylld av motsättningar. Låt oss då komma ihåg vår roll och vår uppgift som salt och ljus. Låt oss be om Guds nåd att få göra tillvaron lite lättare för varandra. Och låt oss hjälpas åt att lyfta fram det goda som vi har i vårt samhälle.

När vi nu snart går till sommarvila kan vi göra det i vetskap om att vi är medlemmar i en levande kyrka och lemman i en levande kropp. Allt vad gott vi har får vi från Gud.

Må Gud välsigna din sommar!

Martin Modéus  
Biskop i Linköpings stift