

## Kära vänner i Linköpings stift!

**A**ret närmar sig sitt slut, och än en gång får vi fira jul. I bästa fall blir julen en tid av glädje, gemenskap och tillfälle till tacksamhet för allt det vi har.

Visst kan julen upplevas som en stressig och kravfylld tid, men på många sätt är den faktiskt en generös högtid, med många olika ”ingångar”. Förhoppningsvis kan var och en hitta in via den väg som faller sig mest naturlig. Många njuter av den goda maten. Andra längtar att få höra musiken, julvisorna, men även de mer storslagna konserterna. För barnens del är det ofta presenterna som är det viktigaste. Budskapet om Jesus står alltid öppet och väntar på mottagande. Ingen av vägarna in till julen är någon dålig väg; det är en del av julens storhet att den rymmer så många olika delar.

I grunden är anledningen till att vi firar jul förstås Guds människoblivande i Jesus Kristus. Därför är julen också en tid när vi – både som kyrka och var och en för sig – kan böttna i skapelsens Gud och fästa ögonen på Kristus. Det behöver vi när mycket stormar i samhället. Och vi behöver både stunder av utmaning och tider för att dra oss tillbaka. Att få en andhämtningspaus är nödvändigt, för att sedan återvända till det gemensamma livet med människorna.

Från den senaste tiden bär vi med oss mycket som både gläder, skaver och utmanar:

Hösten 2017 har präglats av #metoo-rörelsen, där kvinnor från samhällets alla delar vittnat om sexuella övergrepp och kränkningar. I slutet av november publicerades hemsidan #vardeljus, som samlar berättelser från kyrkans värld. Som många av er har jag läst berättelser på den sidan och blivit skakad. Jag hoppas verkligen att #metoo och #vardeljus leder till radikal förändring, så att respekt och medmänsklighet blir grundhållningen bland alla såväl i kyrka som i samhälle.

november antog kyrkomötet den nya kyrkohandboken, som kommer att tas i bruk på pingstdagen 2018. Den nya kyrkohandbokens syfte är inte, som förr, att skapa enhetlighet. Snarare syftar den till enhet i mångfald. Vi ska inte underskatta den skillnaden.

Som en konsekvens av detta ger kyrkohandboks-förslaget ett spretigare intryck än tidigare kyrkohandböcker. Vi är många som ska få rum. Mångfalden är alltså inte ett tecken på slarv eller dålig kvalitet utan på större generositet mellan olika riktningar i kyrkan. Den generositeten är viktig att bevara, och den är i sig ett tecken på ödmjukhet. Vi får vara helhjärtade utan att vara tvärsäkra, också i vår gudstjänst. I den bästa av världar kan vi både själva fira den gudstjänst vi längtar efter och med glädje bejaka att andra, utifrån samma handbok, firar gudstjänster med en lite annan utformning. Här finns alltså möjlighet för att den lokala gudstjänstfirande gemenskapen att finna former för att fira den gudstjänst som passar bäst, inom den gemensamma svenskkyrkliga ramen.

Stiftsorganisationen håller nu på att lägga sista handen vid det strategidokument som kommer att gälla för organisationen under åren 2019–2022. Under cirka ett år har samtal förts i stiftet med prostar, kyrkoherdar, stiftsorganisationens anställda, förtroendevalda i stiftsorganisationen, med flera. I dessa samtal har vi sökt förstå församlingarnas målbilder och hur man ser på kyrkans liv och möjligheter i just det sammanhang man befinner sig. Som grund för att förstå det vi hör ligger de sju rörelserna som presenteras i mitt herdabrev Levande tillsammans med Kristus – en tolkning av den riktning som kyrkans utveckling behöver ha för att bli ännu mer levande och relevant i framtiden.

**A**rbetet sammanfattas nu i ett antal områden som tonat fram som av central strategisk betydelse för stiftets utvecklingsarbete. Inom varje område har stiftsorganisationen försökt förstå vilka mål stiftets församlingar har – och vad som är stiftsorganisationens unika bidrag för att hjälpa församlingarna att nå sina mål.

#vardeljus, kyrkohandboken och strategidokumentet – där är tre texter som, på olika sätt och utifrån olika perspektiv, kommer att utmana och inspirera mig under det nya året. Men innan dess vilar vi, får frid och styrka.

Gud välsigne er alla!

+Martin