

Kära vänner!

Tänk så fort tiden går. En platt iakttagelse kanske, men ändå så ofta återkommande. Det är både en trygghet och ett vemod att uppleva årets gång. Höst följer på sommar, och vår på vinter. Och när våra liv tagit sitt avsked så fortsätter det. Våren lät vänta på sig i år – och när den väl kom gav den nästan omedelbart plats för sommaren. Måtte detta, som så många gånger förr, få bli en tid av återhämtning, vila och goda stunder för oss alla.

Vila behöver vi, både för kropp och själ. Inte minst i en tid när världens nöd och ondska tränger sig in i våra liv på ett sätt som världshistorien aldrig förut sett. Sociala medier och alla nya och traditionella mediekkanaler fyller våra vardagar med berättelser som både är svåra att ta till sig och tunga att bearbeta. Vi behöver rummet för att tänka och för att be när så mycket kommer så nära. Vi behöver få tid att bottna också i de goda bilderna av tillvaron, från naturen, vänskapen, familj och möten över gränser. Vi möter det onda med praktisk hjälp och genom att hjälpa oss själva och varandra att se ljuset och hoppet.

Livet och utvecklingen i vårt stift fyller mig med mycket glädje. Jag ser många tecken på hur de goda saker som ni berättat om längtan och önskan under de gångna åren, som jag försökt sammanfatta i herdabrevet, faktiskt är och håller på att bli verklighet. Detta i sig är exempel på rörelsen från missmod till hopp.

Ett av de tydligaste exemplen på detta är genvägen på rörelsen från uppdelning till generationsöverskridande. Här finns stark längtan och också kraft att förverkliga. Jag tror inte att det finns något sammanhang då ögonen tindrar så mycket på både gammal och ung som när vi fått till goda generationsöverskridande möten. Jag har sett det många gånger under den gångna terminen, och jag har sett människor berätta med entusiasm hur man försöker skapa fler sådana mötesplatser.

I stiftsorganisationen sker också ett rejält arbete med de sju rörelserna. I herdabrevet står ju: De sju rörelserna beskriver vägen från nuläget, för att via utvärderingsbara mål, närma oss visionen *Levande församlingar*. Ett nytt strategidokument för stiftsorganisationen håller därför på att tas fram, för att arbetet ska få ännu större kraft.

Strategidokumentet kommer att innehålla åtta fokusområden för främjandearbetet. En av de viktigaste faktorerna i detta är att ”fånga upp” församlingarnas målbilder inom dessa områden. Stiftsorganisationen ska naturligtvis inte sätta mål åt församlingarna, men främjandet ska relatera till de mål som församlingarna har. Detta är ett spännande och viktigt arbete.

Fokusområdena heter: Gudstjänst, Social sammanhållning, Klimat (här är dokumentet redan färdigt), Konfirmand och konfirmanduppföljning, Kyrkan mitt i byn, Ledarskap och rekrytering, Samverkan samt Växa och rusta. Arbetet är en förlängning av arbetet med de sju rörelserna där vi nu arbetar för att göra praktik av detta. Mycket växer redan – med Guds hjälp kan vi hjälpas åt att odla och vattna så frukten blir rik.

Måtte nu sommaren för oss alla få bli en tid när vi kan njuta av livets närvaro, av de stora och små gåvor som Gud ger oss i våra liv. Vi får be och vila och också se fram emot höstens nya utmaningar.

Må Gud välsigna din sommar!

+ *Martin Modéus*

Martin Modéus
Biskop i Linköpings stift